

Indretningstips

Når 165 m² med fuld kælder samt for- og baghave bliver til 40 m² alt inklusiv.



Masser af kludetæpper, morgendug og børnetegninger på ruden, stearinlys, kreative blomster og en endnu ikke malet køjeseng i 3 etager. Næppe noget der ville få plads i den "rigtige" bolig.

Boligstilen er stort soveværelse med walk-in closet og separat forældre badeværelse. Børnene har som minimum - og nærmest som en selvfølge, hver deres værelse. Børneværelserne er store, og gerne med et centralt fællesrum til computer, Wii og playstation.

Køkkenet er med ø, sludre plads, cooker, køleskab med is og plads indrettet til den bærbare. Badeværelset er et mindre wellness center, muligvis med en simpel udgave i haven for romantikkens skyld.

Køkken alrummet er på plads og mon ikke også en stor terrasse eller to muligvis med et mindre udekøkken er på vej.

Vi bygger ud og bygger om og bygger til ... og når vi har alle fornødenheder og alle skønne elektriske hjælpemidler indenfor rækkevidde,

- så tager vi på weekend i sommerhuset, kolonihaven eller i campingvognen.

Der nyder vi det langt simple liv, hvor man vasker op i håndvasken, børnene sover i køjesenge og alle kan høre hinanden snorke. De voksne slapper af, børnene elsker det og der er ikke ret meget, der skal ryddes op eller gøres rent i. Der er bøger, og gamle boligblade og ugeblade, spillekort, yatzy og masser af tegnepapir og tudser.

- Indretningen er langt fra noget, der ville finde indpas i den "rigtige bolig", men det er rigtig rigtig hyggeligt.

Indretningstips maj måned er en opfordring til eftertanke og en inspiration til at sætte ting sammen på en anderledes skæv måde end den stilrene og "rigtige" måde, som man kan være tilbøjelig til i boligen.



Skæve sammensætninger - rart og dejligt simpelt.



Terrassen før der kom græs omkring, flere dug tegninger, klude tæpper og loppefunds billede, hvor vores lyserøde togvogns skur spejler sig i.

Vores kolonihave er på 40m². Indretningen er stort set - loppefund, Ikea praktisk og en hel del klude tæpper!!

Vi har en køjeseng i tre etager til børnene - det mindste barn nederst, den mellemste i midten og den største - der også gerne vil have fred og ro - øverst.

I bjælken hænger der en indendørs gyngestativ - bedste legeredskab sammen med køjesengen, der er et fortrinligt klatrestativ. En lille spiseplads til 5. En udtrækssofa til forældrene, - den er i dagtimerne sofa.

Et loppe fund af en herrestol, et lille tegnebord - også loppe fund. Det mindste køkken med håndvask, servicestativ, 2 kogeplader monteret på en hylde på væggen og et lille skab med mikrobølgeovn. Et skab hvor alle har deres personlige hylder og skuffer. En hattehylde, knagerække og en skohylde. Badeværelse med toilet, håndvask og brus. - Og det er det!

Og sådan har vi venner, der hver weekend putter

deres 4 børn i bilen, for at tilbringe weekenderne i campingvogn, hvor der bliver grillet og spist i forteltet, spillet boldt og spillet spil. Venner der tage deres tre børn med til deres sommerhus på Tunø - hvor der ikke kører biler... !! For ikke at snakke om dem, der har købt ødegård i Sverige, uden vand og toilet - men masser af natur og en kilde.

Jeg tænker, at vi en dag nyder det så meget, at vi bare bliver i simpel living tilværelsen. Ringer hjem til ejendomsmægleren og beder ham at sælge de 165 m² med fuld kælder, varme i gulvet, dejlig store børneværelser, 90 cm bred ovn med gasblus og amerikaner køleskab. Vi har det nemlig fint i vores 40 m² kolonihavehus i vores kolonihavehus bolig stil - som er en skøn sammensætning af stort set alle farver i kludetæpper, loppefund og puder.

Skæve sammensætninger af nyt og gammelt, selv lavet og praktisk, grimt og pænt, der til sammen gør det til rigtigt rart og dejligt simpelt.



De 40 m² er godt udnyttet.